

HÃtel de l'EspÃrance

Het kader staat hier al, enkel de foto ontbreekt ...

U kan ons hierbij helpen.

Indien u over foto's (scans) beschikt van deze kolonie dan kan u deze opsturen naar Martine Vermandere.

Indien u niet over een scanner beschikt, dan doen wij het werk voor u. U kan de foto's opsturen met de post, wij scannen die en bezorgen u de foto's terug.

Adres: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 GENT

Alvast bedankt!Â

Adres

Knokke [deelgemeente van Knokke-Heist, gemeente in arrondissement Brugge - BE]: Lippenslaan 162

Bestaansperiode

1948-1955

Logistieke organisatie

Kindervreugd vzw

Korte situering

In 1937 werd de vzw Kindervreugd gesticht. Schepen van Onderwijs Willem Eekelers en hoofdinspecteur van het

Antwerps Stedelijk Onderwijs, Flor Mielants, werden de leidende figuren van de nieuwe vereniging met als eerste objectief 'het nuttig doorbrengen van de vrije woensdagnamiddag in het stedelijk onderwijs'. Reeds in 1938 verleende Kindervreugd steun aan de Centrale der vrienden van het officieel onderwijs, die - met de medewerking van de Samenwerkende kringen van het Antwerps Onderwijzend Personeel - tijdens de zomervakantie, kinderen naar buiten zond.

Gedurende de aanvallen met V-bommen op Antwerpen ging het Antwerps onderwijzend personeel op zoek naar bruikbare veilige lokalen langs de Belgische kust tussen Heist en Koksijde.

In 1947 werd een vergeefse poging gedaan om de kinderen opnieuw in de Rijksnormaalschool in Blankenberge - waar ze tijdens de evacuatieperiode voor de V-bommen ondergebracht waren - onder te brengen.

In 1948 kreeg Kindervreugd wel een kolonie in Knokke. De voorbereiding liep niet vlot gezien deze badstad niet erg gesteld was op vakantiekolonies in zijn gebied. Het gemeentebestuur draaide echter bij en hielp met de materiële toerusting en het toekennen van bijkomende speellokalen. Ook de besprekingen met de eigenaar-uitbater van het HÃtel de l'EspÃrance waren niet gemakkelijk. Toch logeerde Kindervreugd er tot en met 1955. In 1949 was het aantal inschrijvingen zo hoog dat men er Pension Jean in Wenduine bijnam. In 1950 werd de eerste maal Hotel BelvÃdÃre afgehuurd.

In 1957 werd de eerste stap gezet voor een eigen home aan zee door de aankoop van een geschikt terrein. In 1961 werd Kindervreugd in Sint-Idesbald in gebruik genomen.

Literatuur

M. DE VRIES, Hoe het groeide. In: Gedenkboek 35 - 30 - 15. 35 jaar schoolkoloniÃn, 30 jaar vakantie zorg, 15 jaar openluchtwerken, Antwerpen: Stedelijk Onderwijs Antwerpen, 1976, p. 25-32.

Een terugblik... 1941-1991 gouden jubileum stedelijke openlucht & kinderopvangcentra, Antwerpen: Stedelijk Onderwijs Antwerpen, 1991, p. 5.

J. GOYVAERTS, Knokke 1948 - Koksijde St. Idesbald 1962. In: 25 jaar vakantie zorg aan zee, Antwerpen: Stad Antwerpen, 1972, p. 7-12.

H. VAN DAELE, 150 jaar stedelijk onderwijs te Antwerpen, Antwerpen: Stad Antwerpen, 1969, p. 280-292.

Bronnen

C. NEELS, Initiatief van het Centraal Comité der Openluchtscholen. Onze Kinderen aan Zee. In: De Nieuwe Gazet, 16/08/1948.

Â

<top

Getuigenissen

Audio

Video

<top

Plaats uw herinnering