

Tentoonstelling Ster der Zee, Koksijde

Â

Wij zijn goed aangekomen!
Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980]

Vanaf 2 april 2011 kan je de rondreizende tentoonstelling bezoeken in de kapel Ster der Zee in Koksijde.
Â Foto's opening Vakantiekolonies 01-04-2011Â (foto's Alfred Penel)Â

Wie herinnert zich niet de rumoerige eetzaal, de koude douches en de verplichte siÿ«staÿ™s uit zijn kindertijd tijdens een vakantiekolonie aan zee? Veel mooie en soms ook minder mooie herinneringen staan in ons geheugen gegrift. Al die verhalen en herinneringen werden gebundeld in een nieuwe, wondere tentoonstelling. Die voert je mee door de geschiedenis van de kolonies in al haar aspecten, van het vertrek met de kartonnen koffer, over het vieruurtje tot het wegen van de aangekomen kiloÿ™s.

Deze rondreizende tentoonstelling is het vervolg op de gelijknamige expositie die Amsab-ISG in de zomer van vorig jaar presenteerde in het Caermersklooster in Gent.

locatie: kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan 266, 8670 Koksijde
van 2 april tot 8 mei 2011

dagelijks open van 14 tot 18 uur

op Erfgoeddag (1 mei 2011) open van 10 tot 18 uur

meer info: Cultuurdienst Koksijde, tel.: 058 53 34 40, e-mail: \n cultuur@koksijde.be Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Â

Â