

Tentoonstelling

Wij zijn goed aangekomen!
Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980]

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
van 9 juli tot en met 5 september 2010
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur
gratis toegang - gesloten op maandag
www.caermersklooster.be

Fotoreportage Lieve Cosyns

Deze tentoonstelling voert je mee door de geschiedenis van de vakantiekolonies in al haar aspecten, van het vertrek met de kartonnen koffer over het vieruurtje tot het wegengaan van de aangekomen kolonisten. Met uniek fotomateriaal en mooie en minder mooie herinneringen van vakantiegevoelers. Een tentoonstelling die alle leeftijden aanspreekt.

Wij zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980]
van 9 juli tot en met 5 september 2010
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur
gratis toegang - gesloten op maandag

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 6
9000 Gent
09 269 29 10
www.caermersklooster.be

Op 5 september sloten we de tentoonstelling We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980] in het Caermersklooster af. Die trok in totaal 11.408 bezoekers, een groot succes!

Ondertussen maakten we van deze tentoonstelling een rondreizende versie. Wie de expo in het Caermersklooster gemist heeft, kan dus in 2011 nog terecht op verschillende andere locaties om de sfeer van de kolonies op te snuiven. We houden u via deze site op de hoogte.

Wie geïnteresseerd is in het organiseren van een dergelijke mobiele tentoonstelling kan hier de praktische informatie downloaden (pps)

Â

Â